



Wie goed doet, goed ontmoet !

Verslag van het 16-daags verblijf in Suriname, van en door Jos.  
**20 september - 7 oktober 2023**

**Woensdag 20 sept.**

Vertrek per auto naar hotel de Valk Schiphol. Overnachting in hotel de Valk.

**Donderdag 21 sept.**

9.00 u. Vertrek per Boeing 777-300 naar Suriname (vlucht van 8u en 45 min.).  
 Bij aankomst op Zanderij blijkt het visum niet meer geldig te zijn en word ik als "illegaal in het land" bestempeld. Ik mag toch passeren op voorwaarde dat dit in orde wordt gemaakt bij de militaire politie in Paramaribo.  
 De auto van Ross Rental blijkt ook niet aanwezig wegens het niet bevestigen van de offerte.  
 De auto kan de volgende dag worden afgehaald bij Ross R. in Paramaribo.  
 De reddende engel is Meo die vervolgens met mij naar de van Hattemweg in Lelydorp rijdt waar Esselien, zoals altijd, reeds klaar staat met de Saotosoep !  
 Aansluitend naar Maria Hoeve gereden om hier de volgende 14 dagen te logeren.

**Vrijdag 22 sept.**

's Morgens met Meo naar Paramaribo gereden om bij Tienke te proberen het visum alsnog in orde te brengen. De inlogprocedure online verloopt, na diverse pogingen, helaas niet naar wens.  
 Daarna bij Ross R. aan de Kwattaweg de auto opgehaald.  
 's Middags bij Maria Hoeve gebleven en 's avonds naar Meo en Esselien gegaan.

**Zaterdag 23 sept.**

's Morgens een vergeefse poging ondernomen om de sleutel af te geven bij het huis van tante Joan...niemand aanwezig.

Oom Paidie tegengekomen in de supermarkt.

's Avonds met een groep kinderen van Maria Hoeve naar de Back to school-party aan de Copieweg (foto links).

Tevens naar de nieuwe leslokalen gekeken van de Ferdinandschool.

**Hier is dringend nood aan schoolmeubilair** (foto rechts)



### Zondag 24 sept.

's Morgens ben ik naar Marienburg gereden samen met Meo.  
We zijn begonnen met een bezoek aan mevr. Marikan in Voorburg.

**Mevr. ligt op een totaal versleten matras in bed** en heeft daar veel last van.

We hebben meteen werk gemaakt van dit probleem en via Steven is Dhr. Matani ingeschakeld die vervolgens heeft gezorgd voor een nieuwe matras. Met dank!  
Verzorging continueren.



Het volgende bezoek is aan de fam. Prajasemito. Broer en zus, die beiden gehandicapt zijn, wonen hier samen en worden verzorgd door hun oudere broer (foto rechts). Hun moeder is vorig jaar gestorven.  
Verzorging continueren.



We rijden verder naar de fam. Kasdan, de slechtiende broers waarvoor enkele jaren geleden een nieuw onderkomen werd gebouwd. Ze woonden voordien met z'n drieën in een smerig vervallen krot (zie foto links). Mede door de financiële bijdrage van de stichting kon een nieuw huisje worden gebouwd (foto rechts). Inmiddels is een van de broers én hun moeder overleden. Verzorging continueren.



De volgende halte is bij Dhr. John Kasdjo. We krijgen hier een hartelijke ontvangst zoals altijd. John heeft 2 patiënten voor wie medicatie werd meegenomen uitgenodigd bij hem thuis. Dit zijn Hamidi Rulusco, een student van 21 jaar (op de foto links) en Asiyah Setrodiwerio, een jongedame van 8 jaar (op de foto rechts, met haar vader). Beiden hebben het medicijn Deferasirox nodig, een erg dure medicatie die voor hun zo goed als onbetaalbaar is. Beide patiënten kregen voor meer dan 4 maanden medicatie toebedeeld.

**Er moet een oplossing worden gezocht voor continuïteit ...**



We gaan samen met John Kasdjo naar Huize Siembah, waar door een aantal vrijwilligers bijzonder werk is geleverd.



Er werd een prachtige overdekte doorgang gerealiseerd tussen de aparte gebouwen en ook de hoofdingang werd door middel van een mooie, eveneens overdekte poort verfraaid en beveiligd. **Rest nog de realisatie van een overdekte ruimte op het terrein waar de bewoners kunnen samenkomen en relaxen....**

De trip naar Commewijne werd afgesloten met een bezoek aan het gezin van Donovan. Dit jonge, dankbare gezin werd reeds meerdere keren geholpen door tussenkomst van de stichting. We denken hierbij o.a. aan de aanschaf van een bushcutter en de bouw van een nieuw huisje( zie foto). Donovan heeft inmiddels een baan in de stad maar blijft actief op zijn eigen kostgrond om zodoende te voorzien in eigen behoefte of om de opbrengst te verkopen op de markt. De stichting blijft dit gezin volgen.



## Maandag 25 sept.

's Morgens met John (Maria Hoeve) naar Paramaribo gereden om er alsnog het visum te regelen. Van de dienst binnenlandse zaken naar de dienst buitenlandse zaken gestuurd. Vervolgens naar de nationale bank en weer terug naar de dienst buitenlandse zaken. Als laatste station werd de militaire politie bezocht. Na een korte wachttijd werd het paspoort gestempeld terugbezorgd en was mijn verblijf weer legaal.

Aansluitend hebben we in Paramaribo nog rijst opgehaald voor het kinderkuis.

De avond werd gevuld met een bezoek aan Maarten Samijo en z'n vrienden ten huize van tante Gin aan de Javaweg. Maarten vertrok de dag erna naar Panama en Mexico en nam afscheid met een klein feestje voor familie, vrienden en kennissen.



## Dinsdag 26 sept.

's Morgens met de kids van Maria Hoeve naar de zangrepetitie geweest in de St. Antoniuskerk aan de Indira Gandhiweg.

Aansluitend met Nesta en John (Maria Hoeve) naar een landbouwproject gaan kijken in de buurt van Santigrón. 3 Nederlandse studenten die in Maria Hoeve logeren werkten hier aan een landbouwproject, samen met een lokale initiatiefnemer.



's Middags is iedere dag noodzakelijke rust vanwege de uitzonderlijk hoge temperaturen van rond 38 graden C.

### Woensdag 27 sept.

's Morgens met John en Nesta naar Paramaribo gereden en enkele ministeries bezocht in verband met de plaatsing van de kinderen in een aantal scholen. Tevens enkele boodschappen gedaan. Op de terugweg in Lelydorp gaan informeren in een matrassenwinkel naar de prijzen van een matras voor Mevr. Marikan in Commewijne. Achteraf bleek dat dit een winkel van Dhr. Matani is...! Dhr. Matani heeft 't verder afgehandeld, na overleg met Steven.

's Avonds ben ik naar de verjaardag geweest van Meo aan de van Hattemweg.

### Donderdag 28 sept.

's Morgens met de kids van Maria Hoeve naar de repetitie van het koortje in de St. Antoniuskerk. In de namiddag o.a. gewinkeld. Vandaag is de verjaardag van tante Emmy.

### Vrijdag 29 sept.

Om 9.00 u. vertrokken met alle kids van Maria Hoeve, met Nesta en John en met Nancy en tante Emmy naar Paramaribo. De kids worden verwacht op de ambassade van Venezuela voor een dagje vertier. De ambassadrice is persoonlijk aanwezig tijdens de maaltijd en deelt daarna kadootjes uit aan alle kinderen en heeft een aangenaam onderhoud met alle aanwezige gasten. (Deze geste doet de ambassadrice van Venezuela ieder jaar exclusief voor Maria Hoeve). Ze neemt persoonlijk afscheid van de hele groep en we keren rond 15.00 u. huiswaarts.



### Zaterdag 30 sept.



De tweede nacht op rij slecht geslapen door de jeukende, irriterende bultjes op de voeten en onderbenen, waarschijnlijk veroorzaakt door 'n soort zandvlooien.

's Middags rond 15.00 u. vertrekken we met John, Nesta en het kinderkoor naar Paramaribo voor de generale repetitie voor een benefietoptreden in het nieuwe Eventcenter van Assuria.



### Zondag 1 okt.



's Morgens naar de Mis in de St. Antoniuskerk. Een feestelijke gebeurtenis omdat de boekentassen van de schoolgaande kinderen worden gezegend en omdat een echtpaar in de bloemen wordt gezet vanwege hun 64 jarig huwelijk.



's Middags gaan Meo en ik samen op pad om enkele "patiënten" te bezoeken die reeds geruime tijd de aandacht van de stichting hebben en van verzorgingsproducten worden voorzien.

**Dhr. Min**, die we als eerste bezoeken, kan reeds vanaf het begin van de stichting rekenen op onze steun.

Inmiddels is men begonnen met de bouw van een woonruimte voor hem aan de achterzijde van de woning van zijn broer. Deze broer ontfermt zich over Min. De nieuwe woning is beter afgestemd op zijn handicap. (op de foto een deel van de bouwmaterialen)



\*

We gaan vervolgens naar **Lorissa**, lichamelijk en geestelijk gehandicapt. Ze wordt permanent en liefdevol door haar moeder verzorgd. De stichting voorziet haar o.a. van luiers.



**Nichaya** bezoeken we als laatste. Ze is de dochter van Gail en wordt ook liefdevol door haar verzorgd. Nichaya kan niet praten of lopen en is gekluisterd aan bed of rolstoel. Ze werd jarenlang verzorgd door haar oma, de moeder van Gail. Helaas is de oma vorig jaar overleden door Corona.

Nichaya is ook een zorgenkind van de stichting.

**Ze heeft behoefte aan een aangepaste rolstoel (bijv. zie foto).**



\*

Na terugkeer naar de van Hatterweg ga ik met een bos bloemen naar oom Paidie en tante Emmy om haar te feliciteren met haar verjaardag.

=====

**Maandag 2 okt.**

Begin van het nieuwe schooljaar.

De scholen sluiten voorlopig al om 12.00 u. wegens de ongekend hoge temperaturen van de laatste weken.

Na een korte wandeling heb ik een bezoekje gebracht aan de bloemenwinkel van Esselien. Het is er heerlijk koel !

Rond 16.00 u. ben ik naar de verlengde Houttuinweg gereden op aanvraag van Marius.

(zie volgende bldz).

Een zijstraat van de verlengde Houttuinweg is de Tjokrodirijostraat. Hier wonen twee families met samen acht kinderen naast elkaar. Twee kinderen zijn lichamelijk gehandicapt.

**Er is behoefte aan Kinderkleding, pampers (voor gehandicapt 3-jarig meisje en pampers XL) en schoolmaterialen voor 3 kids.**

Ik heb geen beloften gedaan maar wel beloofd hun vragen te zullen bespreken met het bestuur. Kinderkleding mag geen probleem zijn omdat er een achttal dozen met kinderkleding in de container staan.



### Dinsdag 3 okt.

's Morgens een boeket bloemen gehaald bij Esselien en naar jarige Juf. Jane gebracht van de Javaschool. De Javaschool doet 't prima onder haar leiding.

Daarna ben ik naar Santigrón gereden om daar de school te bezoeken.

Over 't algemeen waren ze zeer tevreden en dankbaar voor alles wat de stichting reeds heeft gedaan voor deze school.

Er waren echter enkele problemen: De hydrofoorinstallatie werkte niet meer maar ze hadden zelf een tijdelijke oplossing gevonden zodat de watervoorziening, op een provisorische wijze, toch was gegarandeerd.

Ook de laptops die ze enkele jaren geleden kregen waren defect. Men had geprobeerd deze te laten herstellen, maar helaas tevergeefs.

De schoolbibliotheek was gesloten omdat er geen leerkracht was. Door dit gebrek aan leerkrachten waren sommige klassen ook samengevoegd om dit tekort op te vangen.

De toekomst van de school in Santigrón hing aan een zijden draadje, wat natuurlijk grote gevolgen heeft voor de kinderen en hun ouders die elders plaats zullen moeten gaan zoeken....



Na terugkeer van Santigrón komt Juf. Jane van de Javaschool op bezoek bij Maria Hoeve om wat uitgebreider te vertellen hoe haar school functioneert en waarom het zo goed gaat (streng, rechtvaardig en gedisciplineerd...).

Na de noodzakelijke siesta-pauze haal ik Meo op en gaan we bij Harold op bezoek. Harold heeft zijn rust én bezigheid gevonden in de kerk en in de begeleiding van het kerkkoortje. Hij neemt dit serieus en dat geeft hem voldoening. Zijn orale perikelen spelen hem wel behoorlijk parten...



### Woensdag 4 okt.

's Morgens een korte wandeling gemaakt tot bij Esselien en tante Joan (weer niemand aanwezig). Om 17.00 u. ben ik naar Welgedacht gereden om er samen met de kinderen van Maria Hoeve de mis bij te wonen (Vandaag is de Franciscusviering). Aansluitend naar Meo en Esselien gereden.

### Donderdag 5 okt.

's Morgens met Meo naar Paramaribo gereden voor leveringen van bloemen en fruit. Ik ben daarna in de stad achtergebleven om er een grote verkenningstocht te maken, ondanks de hoge temperatuur. Ik heb diverse wijken en gebouwen bezocht en bekeken en tussendoor natuurlijk de dorst gelest bij "het Vat" en bij "Zus en Zo". Veel gezien en gefotografeerd. Tegen 16.30 u. heeft een taxi me naar huis gebracht in Lelydorp. De dag afgesloten met een bezoek aan Meo en Esselien.

**Vrijdag 6 okt.**

De laatste volledige dag in Suriname...

's Morgens even naar Esseliens winkeltje en een gesprekje gehad met de oma van Gianni (Galibi).

Ingechecked voor de terugreis van morgen.

's Middags naar de Wellness van Meo gaan kijken.



Daarna naar Meo en Esselien voor de bestelling van Johan op te halen en wat te eten.

Afscheid genomen van Angy en Gean.

Naar tante Emmy en oom Paidie om afscheid te nemen.

Auto vol getankt (moet vol afgeleverd worden morgen).

20.30 u. bij Maria Hoeve, koffer inpakken.

**Zaterdag 7 okt.**

Afscheid genomen van Nesta, John, Nancy en de kinderen...

Naar Meo gereden en samen met Meo, Esselien en Lukas naar Zanderij vertrokken.

Inleveren van de auto bij Ross R. ( alles prima in orde)

Afscheid genomen van Esselien, Meo en Lukas.



Boarding om 15.10 u. en vertrek om 16.00 u. naar Amsterdam



16 dagen SU...

Ik heb voor vertrek naar Suriname gelogeerd in het Valk hotel nabij Schiphol en de auto kon daar ook blijven staan tot na de reis. In Suriname was er even "paniek" bij de douane op Zanderij omdat mijn visum niet geldig was volgens de beambte en ik dus illegaal in het land was. Ik mocht toch doorlopen en moest dit zo snel mogelijk in orde brengen bij de MP in Paramaribo. Maar...ik was wel illegaal in het land. Het viel trouwens wel mee om als "illegale" in een vreemd land rond te lopen.

Het probleem heb ik na 4 dagen opgelost bij de MP in Paramaribo. De rest van het verblijf verliep zonder problemen, ik heb diverse projecten bezocht, met Meo of alleen, en links en rechts m'n ogen de kost gegeven en "wat" foto's gemaakt.

Alle activiteiten gebeurden voornamelijk in de ochtenduren of tegen de avond omdat de temperaturen 's middags nogal aan de hoge kant waren en actie niet wenselijk of verstandig was.

Tijdens de 16 dagen in SU steeg de temperatuur telkens tot boven 36 graden.

Mijn verblijf in Mariahoeve was naar wens en daar waren Nesta en John zeker voor een groot deel debet aan.

Maar zeker ook Meo en Esselien hebben mijn verblijf, zoals altijd, zeer aangenaam en vertrouwd gemaakt.

Het afscheid, voor vertrek naar huis, was intens.

Meo, Esselien en Lukas vergezelden me naar de luchthaven en na de afhandeling van de formaliteiten rond de huurauto was een warm en intens afscheid de laatste "activiteit" in Suriname.

De vlucht verliep vervolgens naar behoren, ofschoon 't slapen in een vliegtuigstoel niet zo goed gaat, bij mij toch...

Na aankomst op Schiphol, rond 6.00 u., verliepen de douane- en bagageafhandelingen ook vlot.

Vervolgens heb ik de auto opgehaald bij het Valk hotel en rond 10.30 u. kon ik Vera in m'n armen sluiten... Fijn om weer thuis te zijn !!

Trouwens..de koffie thuis smaakt toch wel 't beste !

Jos